

Larissa flyttar



Av: Johanna

Larissa

Jag bor i Ryssland i Sankt Petersburg och bor i ett litet område. Jag bor i ett litet hus väldigt nära min skola. I skolan måste det vara ordning jag kan knappt prata med mina kompisar i skolan. Vi får många läxor och i bland får vi läxor över helgen, det är kul i bland. Jag gillar mina kompisar. Min bästa vän heter Issa hon och jag brukar ha så kul och jag bara gillar henne. Vi kommer alltid vara bästa vänner. Men en dag så kom jag hem från skolan och jag såg massor av flyttkartonger.



Ska vi flytta? sa jag.

-Ja,vi ska flyta till Sverige sa mamma

- Men varför sa jag

- för att jag vill bo där. Jag vet att jag skulle ha sakt det tidigare.

Jag smällde i dörren och ringde Issa.

- Jag ska flytta, sa jag.

- Va! När ska du flytta? sa Issa.

- Precis när skolan slutar, sa jag.

- Men det är ju bara två veckor kvar! sa Issa.

- Jag vet, men vi måste försöka stoppa det här sa jag



Jag ville verkligen inte flytta till Sverige. Jag kunde ju svenska för att min mormor bor där och för att jag har varit där på sommarlovet. Jag är inte ledsen för att jag kommer sakna mitt hus, för jag gillar ändå inte mitt hus för att ibland när jag är ensam hemma så brukar det låta som att det är någon i huset. Det värsta är att jag kommer inte få träffa Issa. Det är det värsta.



Det var en vanlig dag i skolan men efter skolan skulle jag och Issa gå till vår hemliga lekstuga i trädet långt inne i skogen. Min pappa byggde den åt oss så att vi inte skulle vara inne för mycket. Det var vår hemliga klubb, men nu är vi bara där för att ingen ska störa oss. Vi bestämde oss för att jag skulle haka mig in så att vi inte kunde åka. Efter en stund skulle jag gå hem för att pappa hade ringt för att jag skulle äta. Jag var tvungen att gå hem själv för att Issa skulle vänta på sin lillebror som skulle komma till skogen. Då kändes det så konstigt, för att allt blev mörkt fast det var jättevarmt ute och soligt.



När jag kom hem så var jag tvungen att packa för flytten. När jag var klar så var klockan 11 och jag var jättetrött så jag gick och la mig. När jag skulle försöka sova så kunde jag inte. Jag vet inte om det var för att jag skulle göra mamma och pappa ledsna så att vi inte kan flytta eller om vi skulle misslyckas och jag måste flytta till Sverige.



Nu var det bara 3 dagar innan vi slutar i skolan. Den här dagen var väldigt speciell för att i skolan så skulle vi göra klart. Jag var klar med det mesta så jag hade inga läxor för jag var ju klar med allt, typ. Efter skolan skulle jag och Issa hacka oss in på flygplaneln. Nu så ska vi inte flyta till Sverige längre för att jag klarade det.

- Vi klarade det Issa! sa jag.
- Jag visste att vi skulle klara det, men dina föräldrar kommer säkert gå in där och då kommer dom se det, sa Issa.
- Jag vet, men jag har gått in på deras dator och fixat så att dom tror att dom har biljetter men det har dom inte, sa jag.
- Men då kommer ni ju åka till flygplatsen och sen kommer ni få vänta tills dom får nya biljetter, sa Issa.
- Jag har redan tänkt på det. Dom kommer gå in på det dagen innan och gå in på deras dator och fixa så att man ser att dom inte har några biljetter, sa jag.
- Men tänk om dom inte går in och tittar på datorn? sa Issa.
- Men det gör dom alltid, sa jag.
- Ok, men jag går hem nu, sa Issa.
- Ok, hejdå, sa jag.

Dagarna gick och gick snart var det skolavslutning det var väldigt speciell för att jag fick en present av fröken och barnen i klassen. Vi hade jättekul den sista timmen med klasskamraterna.

Efter avslutningen så skulle jag äta middag hemma hos Issa med min familj. Nu så var det slut och vi gick hem. Pappa tittade på mig som om han var missnöjd med mig. Jag visste inte vad jag hade gjort. Jag brydde mig inte. Jag fixade till mig för att gå hem till Issa. Det var första gången jag hade smink på mig. Issa hade aldrig smink på sig fast hon var väldigt intresserad av att ha det. Hon brukade bara sminka sig om hon skulle på fest eller så. Jag däremot använder aldrig det. Det var första gången jag hade det när jag skulle gå på middag. Jag har bara använt det en gång och då tvingade Issa mig att ha det på en fest med klassen. Nu var det dags att gå hem till Issa.

- Larissa, glöm inte Issas present! sa mamma.

-Nej då, sa jag.



Nu gick vi hem till Issa. Det var väldigt ljust ute, men det var ju sommar. Nu var vi framme. Jag väntade med att ge presenten med en gång för jag ska ge den när vi äter det blir mycket bättre. Vi kom in och jag och Issa gick direkt in på hennes rum. Vi hade inte så mycket att prata om men jag sa till henne om att pappa tittade surt på mig, hon visste inte heller varför. Nu var det middag och precis när jag skulle ge presenten tog Issa upp en present. Jag öppnade den. Det var en bild på henne och mig när vi började fyran och jag hade gett henne samma sak! Det var väldigt konstigt, men ja ja.

Och så fick jag ett halsband. Hon hade ett likadant. Det var ett halvt hjärta, det var våra bästishalsband. Jag fick ett litet brev som hon sa att jag skulle läsa i morgon. Vi hade jättekul hela kvällen men vi var tvungna att gå hem tidigt tyckte mamma eftersom dom tror att dom ska resa till Sverige.



var väldigt trött så jag glömde att gå in på deras dator och ändra...Så då åkte vi till flygplatsen. När vi satte oss i bilen sa pappa: "Bra jobbat!" till mig och då sa jag: "För vad?" och då hade han lyckats få tillbaka biljetterna. Jag väntade på att få skäll, men jag tror att han inte blev arg, jag tror att han förstod att det var för att jag gillar verkligen Issa. När jag satt på planet så läste jag brevet.



Hej jag visste att du skulle åka för din pappa så det till min vad vi hade gjort och då så visste jag det här men jag lovade att inte säga till dig och vi har haft ett underbart liv tillsammans jag kommer aldrig glömma när vi skruvade bort skruvarna på frökens stol det var typ det dummaste jag har gjort. Jag önskade att den här dagen aldrig skulle komma men den kom det kunde ha varit värre jag vet inte riktigt vad jag ska säga till dig men du ska veta att jag aldrig kommer att glömma dig du är bäst ha en trevlig resa kram Issa.



Vi skulle sitta på planet i 2 timmar ungefär. Det var ganska långtråkigt, det fanns inget att göra. Jag skulle försöka sova men det var en skrikande bebis. Den var jätteirriterande. Nu hade vi landat. Vi fick hyra en lägenhet för att allt skulle komma på plats. Dagen efter så skulle vi flytta in. Det var en ganska stor lägenhet, det fanns inget att göra, men jag packade upp mina saker. Mitt rum var äntligen klart.



Men något jag inte hade tänkt på var att jag måste byta skola! Det skulle vara jättejobbit att man kanske skämmer ut sig själv och man kanske inte får några kompisar... ja ja, jag har ju två månader kvar innan jag börjar.

Dagarna gick och gick... Det var kvällen innan jag började skolan i Sverige. Jag hade pratat med Issa. När jag skulle gå och lägga mig så var jag ganska nervös, jag hade svårt att sova. Nu var det dags att gå till skolan. När jag kom in i klassrummet så satt alla redan på sina platser . Jag fick sitta bredvid en kille som heter David. Han verkade jätte snäll. När det hade gått några dagar hade jag fått veta jättemycket om honom. Han har ett väldigt intressant liv! Han bor hos en farbror som är gammal. Hans föräldrar jobbar i Afrika. Sen en dag så händer det något jättehemskt. Davis farbror är plötsligt försvunnen.....



SLUT