

Den gulgröna dörren

Författare; Elis i 2an, 2013

Djupt inne i den mörka skogen fanns det en mystisk dörr som ingen hade öppnat men alla visste att det fanns något speciellt där bakom. En dag när jag lekte med min kompis Jack undrade jag om vi skulle våga oss in i den mystiska dörren.



***Kanske sa Jack.
Den är ju rätt
mystisk och jag
gillar mystiska
saker. Vi började
gå mot den
mörka skogen
och den
mystiska dörren.
När vi kom fram
till dörren
öppnade jag den
och vi gick in
genom dörren.***



Där inne fanns en jättestor och fin djungel som det kryllade av apor i. Sen kom det fram en apa till oss som talade om att han hette Chico och han frågade om vi ville komma till hans trädskoja och äta lite frukt.

Det ville vi för vi var ganska hungriga. Frukterna var inte vanliga frukter det var saftiga kubformade frukter. Vi åt tills vi var mätta och sen visade Chico runt oss i den stora djungeln.

Chico frågade oss om vi ville övernatta där med honom och det ville vi.

Men mitt i natten kom en stor och vild apa som väntade på att vi skulle vakna...



När jag vaknade upptäckte jag den stora apan. Jag fick panik och försökte väcka Jack och Chico men de sov som stockar. Det var omöjligt att väcka dem.

Sen började apan boxas och jag fick hoppa i hela kojan och då vaknade Chico och Jack.

-Varför hoppar du överallt? frågade Jack.

-Jag tror det är för att det står en stor apa där borta! sa Chico.



När Jack fick syn på den stora apan sa han: HJÄÄÄLP!!! Jag sa:

-Kan ni hjälpa mig att boxa tillbaka på apan. Vi behövde kämpa tillbaka tills klockan var 10:00. Då svimmade den stora apan och vi puttade ner apan från kojan.

-HURRA! ropade vi när apan var nere.

Sen firade vi att vi besekrat apan med att ha disco. Vi dansade ända tills kvällen kom och det var dax att gå hem genom dörren till den vanliga världen. När vi var tillbaka i den vanliga världen sa jag:

-Det där kändes som en dröm fast det inte var det.

Sen de dagarna har vi hälsat på hos Chico då och då och visat våra kompisar



SLUTT!