

Den

rånade

flygande

banken



Av: Jakob och Svante

## Kapitel 1

Clemonte var på väg hem till sig på Strandgatan. Han gick sakta för de nya vinterkängorna skavde. Hemma väntade mamma, pappa och lillebror Hubert på middag. Det var ett nybyggt trähus mitt i Visby. Clemonte och Hubert hade en Detektivbyrå vid ringmuren. Det var en gammal blå tråkiosk från 1800-talet. Det är tur att jag och Hubert har en detektivbyrå i stan för här brukar det hända grejer.

## Kapitel 2

Det var en snöig decembereftermiddag. Det var så snöigt att man knappt kunde se vilken gata de var på. Plötsligt såg dom att hela bankhuset flög iväg med en radiostyrd drönare. Dom såg ingen som styrde drönaren.

De följde efter drönaren men den var för snabb. Den slank undan. De hann se att det stod E.D.N. på drönaren. Den var röd.

## Kapitel 3

Clemonte var på väg till botaniska trädgården där han skulle möta sin lillebror Hubert. Hubert kom tidigt som vanligt så han stod och väntade. Dom var på väg hemåt. Clemonte tänkte söka information på sin dator. Han sökte på E.D.N. Det betydde Extra drönar nöd. Dom gick till drönaraffären och frågade han som stod i disken vilka som hade köpt drönare. Det var:

deras granne Albert,  
hans kompis Walle,  
Roger Bråkensvärd och  
kommissarie Olsson.

Deras enda ledtråd var att någon hade målat den röd. De gick hem och köpte korv vid en korvkiosk. En bra detektiv måste ha mat i magen!

## Kapitel 4

På vägen hem mötte de Walle. De frågade om det fick se hans drönare. De fick se drönaren och såg att den inte var röd. Då tackade de och gick hem. Det var spagetti och köttfärssås till middag. De tänkte först ta reda på om det var Albert och sen kommissarie Olsson och slutligen Roger Bråkensvärd.

Walle kunde alltså inte vara skyldig till stölden av banken eftersom drönaren inte var röd. Den var vit.

## Kapitel 5

De började gå till deras granne Albert. Det knackade på den stora bruna porten. Han öppnade och sa att de kunde komma in. Han höll håller på att måla huset med blå färg och testade sin nya drönare.



Olsson har arbetat hela veckan med att göra drönaren till polisdrönare.

-Jag har det! Jag har det upprepar Clemonte. Roger Bråkensvärd är skyldig. Du hörde att han målade sitt rum med röd färg. Jag tror hans drönare blev röd när han målade om sitt rum. Jag kontaktar polisen säger Hubert.

- Hallå polisen här, vad kan jag hjälpa er med?

- Jag vet vem som flög iväg med banken och tog alla pengarna, berättade jag.

- Vem var det?

- Det är Roger Bråkensvärd som har tagit pengarna.

- Bevis? undrade polisen.

- Han har målat om sitt rum. Rött! Ni kan titta och se om han har en röd drönare som det står .E.D.N. på.

-Tack för tipset, vi kollar vidare!

## Kapitel 8

Hemma hos Clemonte och Hubert har de det skönt. De har gjort en soffa av stora snövallar. Älsklingsrätten pasta carbonara är uppdukat på en enkel plastbricka och de skålar i Pommac. De läser ur dagens Visbyblad att fallet om den försvunna banken är löst tack vare ett tips från allmänheten. Och då var det slut för den här gången!

PS. Banken fick tillbaka alla pengarna. Roger hamnade i fängelse för sitt rackartyg. Han hade inget annat motiv. Han hade fyllt hela huset och källaren med pengarna.



Författare: Jakob & Svante